

# Visdommens mestre

- position og funktion  
i Hierarkiet

*af Erik Ansvang*



Udgivet af VidomsNettet  
[www.visdomsnettet.dk](http://www.visdomsnettet.dk)

# Visdommens mestre

- position og funktion i Hierarkiet

*Af Erik Ansvang*



VisdomsNettet  
[www.visdomsnettet.dk](http://www.visdomsnettet.dk)

# Visdommens mestre

- position og funktion i Hierarkiet

af Erik Ansvang



I den åndsvidenskabelige litteratur får vi oplyst, at det er menneskeheden selv, der inden for visse grænser, kontrollerer den guddommelige plan for planeten, og at det er det åndelige hierarki, der leder den. Hvad er dette hierarki? Hvad foretager det sig? De, der studerer åndsvidenskab, ved i dag mere om planetens åndelige hierarki, end tidligere i menneskehedens historie, og denne viden medfører et stort ansvar, der opfordrer til med rationelle og fornuftige begreber at gøre hierarkiet almindelig kendt ved at besvare spørgsmålene.

De følgende beskrivelser er givet i erkendelse af det nyttige i denne opfordring, og de er i store træk baseret på mesteren Djwhal Khuls litteratur. Det er sikkert unødvendigt at fremsætte det faktum, at der på ingen måde gøres krav på nogen form for autoritet. Beskrivelserne er begrænsede, og det billede, der her opridses, er nok det bedste, der kan gives på nuværende tidspunkt. I nærmeste fremtid vil yderligere viden blive tilgængelig, efterhånden som den fysiske tilsynekomst af Hierarkiet skrider frem. Jo større forståelse et større antal mennesker i mellemtiden får for kendsgerningerne, desto bedre er det for alle – og desto mindre modstand vil Hierarkiet blive mødt med.

Det planetariske hierarki er meget gammelt – lige så gammelt som menneskeheden. Det opstod i den tidlige atlantiske tid, da tankesindets gnist blev indpodet i dyreriget, og den menneskelige evolution begyndte. I begyndelsen, da menneskeheden endnu ikke selv havde udviklet egne ledere, kom racens ledere fra andre dele af solsystemet. Det var nødvendigt, for, for uden dem var der ingen, der kunne påtage sig ledelsen af den guddommelige plan.

Efterhånden som tiden gik, fik Hierarkiets oprindelige medlemmer andre opgaver, hvorved deres pladser efterhånden kunne overtages af mennesker, der havde erhvervet den nødvendige visdom. I dag består Hierarkiet af mennesker, der alle har udviklet sig på denne planet. Det er således planetens eget hierarki. Alle i dette hierarki, er blevet fristet og testet, sådan som alle mennesker bliver det og er blevet det. De har alle kæmpet sig igennem alle vanskelighederne.

Disse udsagn er et spørgsmål om begrundet tro, og det er ikke naivt at have en vis tro og prøve at leve i overensstemmelse med den. De bedste hjerner inden for menneskeslægten i dag har en overbevisning af en eller anden art.



### **Mestrenes mester**

Kristus er overhoved for dette Hierarki, og han er selv et menneske. Det er en stor misforståelse at tro, at han kun er leder af en enkelt religion. Han er et menneske, der lever og arbejder i et menneskelegeme. Han har aldrig forladt os, men er inkarneret på det fysiske plan. Og han vil komme til syne igen i det ydre, offentlige liv. Han behøver ikke blive født som et barn på ny. Mestre har frigjort sig fra reinkarnationens nødvendighed, og er derfor i stand til at manifestere sig i et selvskabt legeme (sanskrit: mayavirupa). Han har fungeret som leder af Hierarkiet i en cyklus på 2.250 år, og han fortsætter denne tjeneste i endnu en cyklus. Han er det første menneske i den menneskelige evolution, der har nået en så høj og betydningsfuld position.

Hierarkiet er en 2.-stråle organisation, og Kristus »er på 2. stråle«. Det er helt naturligt, eftersom dette solsystem er det andet af en række på tre, og vores Sollogos er en 2.-stråle logos. De 7 stråler manifesterer sig hinsides solsystemet og er udtryk for det guddommelige liv i aktivitet. Alle Hierarkiets mestre er karakteristiske ved deres stråle kvaliteter, og alle 7 stråler er manifesteret gennem Hierarkiet, og det er nødvendigt for at give det guddommelige liv et fuldkomment udtryk.

Menneskets evolution omfatter fem større bevidstheds-udvidelser, som i åndsvidenskaben kaldes indvielser. Alle medlemmer af Hierarkiet har taget alle fem indvielser, og nogle har taget den 6. Det betyder, at de har nået samtlige åndelige mål for menneskets evolutionsproces på denne planet. Ved 6. indvielse erhverves den højeste visdom, og det er årsagen til, at de kaldes visdommens mestre.

Den vestlige civilisation er forholdsvis ung. Østens civilisation er langt ældre. Derfor er det naturligt, at de første menneskelige medlemmer af Hierarkiet var orientalerne. Dette forhold har imidlertid ændret sig i de senere år, og der er nu et betydeligt antal vesterlændinge i Hierarkiet. Nogle af visdommens mestre lever i fysiske legemer og enkelte er gift, men de lever skjult for offentligheden. Disse og andre mestre vil give sig til kende i det ydre liv ved Kristi genkomst.



### **Maskulin og feminin**

I årtusinder har kvinder generelt set været mere emotionelt polariseret end mænd. Da evolutionens mål i den nuværende indoeuropæiske race er fokuseret på udviklingen af tankesindet, har mænd fra begyndelsen haft en reaktionsmæssig fordel. I nyere tid er dette dog ved at blive udlignet. Når vi forstår, at et menneske kan inkarnere i et maskulint legeme i et liv og i et feminint legeme i det næste, er det

indlysende, at der ikke er tale om en ubalance. Hvordan skulle et menneske kunne opnå fuldkommen beherskelse af alle sine problemer, hvis det aldrig inkarnerede som enten en mand eller en kvinde? Hvis reinkarnation ikke var et faktum, ville der i det hele taget ikke være nogen rimelig retfærdighed i den guddommelige plan, sådan som den kommer til udtryk i menneskehedens evolutionsproces. Det er ikke udtryk for uretfærdighed eller kønsdiskrimination, hvis den sidste inkarnation, der fører til mesterstadiet sker i et maskulint legeme. Der er mere grundlæggende årsager. Man må huske, at livet på planeten også omfatter devaevolutionen. Nogle væsener i denne evolution kalder kristendommen engle. Devaevolutionen har en feminin grundtone i modsætning til menneskeevolutionen, som har en maskulin.

For øjeblikket er mennesket bevidsthedsmæssigt fokuseret i personligheden. Det er for det meste polariseret i følelseslegemet og delvis i det lavere mentallegeme. Vidommens mestre lever på bevidsthedsplanet over den øverste del af mentalplanet eller sjælsplanet, som kaldes det buddhiske plan. Mestrene bør derfor opfattes som sjælsstyrede mennesker, hvis personlighed (selvbevidsthed) er blevet forvandlet til sjælsbevidsthed (gruppebevidsthed). Sjælsbevidsthed er lige så naturlig for mestrene, som personlig bevidsthed er for almindelige mennesker.

Vi har lært at sjælens egenskaber er kærlighed, visdom, intellektuel kapacitet, rigtig handlemåde, gruppebevidsthed, vilje-kraft, harmløshed, venlighed og glæde. Disse egenskaber er naturlige for mestrene. De kaldes derfor »medfølelsens herrer«, og de har et overblik, der giver dem en uendelig tålmodighed. De har hævet sig over tidens begrænsning, sådan som vi kender den, undtagen når de fungerer i den fysiske verden.



### **Telepatisk kommunikation**

Mestrene imellem er mental telepati den naturlige kommunikationsmetode. Det er deres form for tale. Fuldkommen mental overførsel gør det umuligt at have skjulte motiver. Fuldendt samarbejde bliver derfor en realitet. Fremskredne disciple tilskyndes derfor til at skole deres telepatiske evner. Mental telepati virker omgående. Den er uafhængig af tid og rum. Selv på det fysiske plan bliver en telepatisk meddelelse, der er formuleret på afsenderens sprog, uden forvanskning modtaget på modtagerens sprog. Der findes derfor ingen sprogbarrierer i Hierarkiet.

Mestrene bryder aldrig »spillereglerne«. De er bundet af relativt få faste krav, der er udtryk for deres forpligtelser over for det guddommelige formål. Det bedst kendte af disse krav kaldes i Vesten »fri vilje«. Menneskehedens ret til at vælge, hvad den til enhver tid finder rigtig, kræ-

kes aldrig, uanset om de valg, der træffes, er helt forkerte, eller oven i købet forsinker den guddommelige plan. Mestrenes indflydelse dominerer aldrig disciplene.

Det kan være lidt vanskeligt at forstå visdomsmestrenes funktion som en fuldkommen integreret organisme, der er hævet over organisatoriske begrænsninger, og hvor de enkelte medlemmer er forenet med Kristus og med hinanden i bestræbelsen på at fremme den guddommelige plan for menneskeheden. Deres motiver og hensigter overstiger langt den mest effektive form for virksomhedsledelse, menneskene har udviklet til at tjene egne egoistiske interesser, og mestrene har langt større indsigt.



To gange i hvert århundrede holder Hierarkiet en stor konference. Den seneste var i 1975. Ved disse konferencer gennemgås hele det hierarkiske program, menneskehedens åndelige stadie vurderes, muligheden for yderligere hjælp til menneskeheden overvejes, nye hierarkiske projekter fremlægges, og ændringer af Hierarkiets fokusering og prioritering iværksættes.

Vi kan læse, at Hierarkiets fokusering netop nu er specielt rettet mod tre aspekter af menneskehedens aktiviteter, nemlig religion, uddannelse og regering. Det betyder i praksis, at verdenstjeneres indsats inden for disse tre områder nu har en særlig chance for at bære frugt på grund af denne hierarkiske støtte.

Vi ved, at afslutningen af separatismens store kætteri har primær betydning for Hierarkiets planer. Den praktiske nødvendighed af at opnå den nye tidsalders bevidsthed om verdensenhed påtvinges os alle af verdenssituationen. Erkendelsen af det faktum, at alle mennesker overalt i verden er medlem af en stor menneskelig familie, er selve essensen af det menneskelige, åndelige fremskridt, som Kristus stræber efter.

# Hierarkiets organisation



Hierarkiet er opdelt i syv departementer, og de svarer det, man i åndsvidenskaben kalder de syv stråler og hvert departements funktion er nøje forbundet med den tilsvarende stråles egenskaber eller »kvalitet«. Men det vil føre for vidt at beskrive disse stråler nærmere i denne præsentation.

De syv departementer er ikke helt ligestillede, for tre af dem har primære funktioner, svarende til de tre grundlæggende aspekter af alle levende væsener, mens de sidste fire er underlagt det tredje store departement og repræsenterer sider eller aspekter af departementets aktiviteter.

Man kender ikke ret mange af Hierarkiets medlemmer, men det er muligt at nævne de væsentligste skikkelser i hvert departement og give en kort beskrivelse af deres funktion. Generelt kan man sige, at en leder af et primært departement er en indviet af syvende grad, altså to grader over en mester, mens en leder af et sekundært departement har sjette indvielse og kaldes en chohan.





### **1. departement - Vaivasvata manu**

1. departement er beskæftiget med manifestationen af selve livskraften i fysiske menneskeformer. Det er således rodracernes og manuernes departement. I den nuværende fase ledes det af den femte eller den indoeuropæiske races overhoved, Vaivasvata manu, som overtog embedet efter den atlantiske races leder, Chakshusa manu, og på grund af arbejdets karakter kaldes han »evolutionens herre«.

Vaivasvata Manu er omkring to meter høj og optræder med løveagtig værdighed. Han har bølgende, brunt hår og skæg, og hans ansigt er bydende med brune, gennemførende øjne, der udtrykker en helt ubeskrivelig klarhed og styrke.

Foruden rodracens underracer arbejder han også med jordskorpens udseende, så den passer til planerne for de forskellige kontinenter. Til daglig er han beskæftiget med storpolitiske forhold og påvirker gennem store idéstrømninger regeringsledere og statsmænd med henblik på at skabe de optimale betingelser for de forskellige mennesketyper. Alting er planlagt tidsaldre frem og fungerer i ordnede cyklusser inden for det karmiske mønster - intet er overladt til tilfældigheder.

Hans nærmeste medarbejder er chohanen Morya, som har påtaget sig hvervet som manu for den næste rodrace. Han er særlig velkendt, fordi han er den ene af de to mestre, som gav impulsen til dannelsen af Det teosofiske samfund i 1875. Desuden var han H.P. Blavatskys, H.S. Olcotts og Annie Besants mester.



## **2. departement - Kristus**

2. departement varetager udviklingen af åndelig bevidsthed i manuens racetyper - blandt andet gennem de store verdensreligioner. Det ledes af den skikkelse, der i Vesten kendes som Kristus, i Østen som herren Maitreya eller bodhisattvaen, og som muhamedanerne kalder Imam Madhi. Han overtog embedet efter Gautama Buddha, og på grund af sin funktion kaldes han også »verdenslæreren«.

Kristus har et lyst eller »hvidt« legeme af keltisk oprindelse. Hans ansigt er meget smukt med violette øjne, et blidt men stærkt udtryk og et fortryllende smil. Håret er bølgende rødgult til skuldrene, og ansigtet kantes af et lille spidst skæg. Dagligt står han under et stort fyrretræ i sin have og velsigner verden med opløftede arme.

Hans første optræden på verdensscenen efter Buddha er i skikkelse af Krishna, der udtrykker sig gennem et af Indiens største esoteriske værker Bhagavad Gita eller Herrens sang. Men bedst kender vi ham som den individualitet, der overskyggede sin discipel Jesus de sidste tre år af dennes liv i Palæstina for et par tusind år siden.

Hans nærmeste medarbejder er chohanen Koot Hoomi, som vil overtage embedet, når Kristus har afsluttet sin mission på Jorden. Koot Hoomi er den anden af de to mestre, der tog initiativet til teosofiens udbredelse og grundlæggelsen af den teosofiske bevægelse. Han var C.W. Leadbeaters og Alice A. Baileys mester, og hans nærmeste discipel gennem hundredvis af år er den tibetanske mester Djwhal Khul, som på hans vegne har givet os størstedelen af den esoteriske læres fundament gennem H. P. Blavatsky og Alice A. Bailey.



### **3. departement – Rakoczy (tidligere Mahachohanen).**

3. departement har ansvaret for hele den skabende virksomheds område, den intelligente aktivitet som fører til manifestationen af menneskelige civilisationer med deres kulturstrømninger. Det blev oprindeligt ledet af Mahachohanen (af sanskrit: »Maha« = »stor« og »chohan« = »herre«... altså »den store herre«). Mahachohanen har beklædt embedet i adskillige millioner år og på grund af arbejdets karakter kaldes »civilisationens herre«. Gennem sit eget og fire sekundære departementer styrer han alle menneskets aktiviteter i de mange forskellige samfundsformer.

Mahachohanen har et indisk legeme og klæder sig ofte i hvide gevandter og turban. Han er høj og mager, udtrykker styrke som hærdet stål, men fleksibelt og bøjeligt, og taler i korte sætninger som uigenkaldelige forordninger. Ansigtet er smalt med ørnenæse, firkantet hage uden skæg, en beslutsom mund og en skarp profil. Øjnene er dybe, gennemborende og afspejler tidernes kundskab og visdom. Han vurderer en situation med et enkelt blik, og for ham ligger fremtiden som en åben bog. Hans nærmeste medarbejder er chohanen Venetianeren. Han realiserer en stor del af mahachohanens planer, og for ham er kulturbevægelser i deres helhed som levende historiske enheder i fortid, nutid og fremtid. I skikkelse af Plotin grundlagde han omkring 250 e.Kr. den neoplatoniske skole, der kombinerede Platons idealisme med Østens mystik.

Men ifølge den tibetanske mester Djwhal Khul er 3. departement i vores tid blevet overtaget af den ungarske chohan Rakoczy, som hidtil var leder af det 7. departement. Rakoczy er således den nye mahachohan. Disse 3 departementsoverhoveder har det overordnede ansvar for evolutionen på Jorden. De arbejder nært sammen, og har daglig kontakt med Sanat Kumara i Shamballa. Alle planer bearbejdes i deres bevidsthed, før de realiseres.



#### **4. departement - Serapis**

4. departement er beskæftiget med det aspekt af samfundslivet, vi kalder kunst. Det ledes af chohanen Serapis, en høj og lys »græker« med et asketisk ansigt uden skæg, blå øjne og rødgyldent hår.

En af hans nærmeste medarbejdere er mesteren P. (Hans navn er ukendt, og »P« er ikke forbogstavet). Mesteren P. opholder sig i Amerika og er primært beskæftiget med de forskellige psykologiske skoler og deres udvikling frem mod en esoterisk grundholdning.



### **5. departement - Hilarion**

5. departement varetager naturvidenskabens funktion i samfundet og ledes af en anden »græker«, chohanen Hilarion. Han ser yngre ud end de fleste mestre, har et smukt ansigt med en let buet næse og en bred, lav pande. Historisk kender vi ham som den bibelske Paulus og senere som Iamblichos, elev af Plotin (Venetianeren) i den neoplatoniske skole i Rom.

I et forsøg på at åndeliggøre naturvidenskabens materialisme gav han impulsen til spiritismen midt i forrige århundrede, men trak sig senere helt tilbage fra denne bevægelse, efterhånden som dens udvikling blev mere og mere betænkelig i hans øjne. Men han er stadig meget optaget af forskningen omkring oversanselige evner som clairvoyance, clairaudience, psykometri, telepati m.v.



### **6. departement - Jesus**

6. departement beskæftiger sig med den åndelige samfundsfunktion, vi kalder religion. Det ledes af chohanen Jesus, der er så velkendt i den vestlige verdens kulturkreds. Han har et syrisk legeme og er høj, mager og »krigeragtig«. Han er meget disciplinær, med en intens renhed, jernvilje og en brændende idealisme, som ikke tåler modstand. Ansigtet er langt og smalt med sort skæg og gennemborende blå øjne.

Historisk og bibelsk kender vi ham som Josua, Nuns søn, Jesua i Ezras tid og igen som Josua i Zakariahs' bog, og i dette liv tager han 3. indvielse. Så dukker han igen op som Jesus af Nazareth, hvor han de sidste tre år af sit liv jævnlige bliver overskygget af Kristus. Dette liv ender med det, der er beskrevet som korsfæstelsen, hvor han tager 4. indvielse. Endelig afslutter han sin menneskecyklus med 5. indvielse i skikkelse af Apollonios af Tyana.

I dag fungerer han som Kristi repræsentant i sager, der vedrører Kirken, og især hvad angår kristendommen. På grund af sin medvirken ved stiftelsen af den vestlige verdens religion har han et særligt kendskab til denne verdensdels folk og deres problemer.

### **7. departement – (?) (Tidligere Rakoczy)**

7. departement har ansvaret for den fysiske manifestation og organisation af alle de andre samfundsfunktioner. Det er altså et uhyre »bredt« område, og det er måske grunden til, at dets leder gennem lang tid, chohanen Rakoczy, har kunnet overtage 3. departement som helhed.

Allerede i dag er han beskæftiget med den næste – det vil sige 6. rodraces – civilisation og kultur, og derfor kan vi forvente, at et af hans væsentligste arbejdsområder vil være USA, der jo også rummer De forenede nationers hovedsæde.

Men oprindelig fungerede han især som Europas mester, og i den funktion kender vi ham som Sankt Alban i det 3. århundrede, Proklos i 5. årh., Roger Bacon i 13. årh., Christian Rosenkreuz i 14. årh., Hunyadi Janos i 15. årh., munken Robertus i 16. årh., Francis Bacon i 17. årh. (videnskabens »fader«), grev Saint-Germain i 18. årh. og endelig grev Rakoczy i det 19. århundrede og videre frem.





**VisdomsNettet**

[www.visdomsnettet.dk](http://www.visdomsnettet.dk)